

## ***Dinsdag 21 september 1915.***

Wie bommen gegooid heeft, weet niemand. Er wordt vermoed, dat een gevecht tusschen vliegtuigen heeft plaats gehad. Op drie huizen, dicht bij de kerk van St. Jan-Baptist, zijn er gevallen zondag avond om kwart over tien. Een onderwijzeres van dertig jaar — met name R. Ladrière — die met haar zuster in 't zelfde bed lag, werd aan den arm gekwetst: een soort van pijl stak er in, het been is gebroken, kan nog niet worden ingezet door het veel gezwollen zijn en de wonde. Het meisje is naar de kliniek der Fabriekplaats vervoerd. Een andere getroffene — wonend in een bloemisterij is krankzinnig geworden.

De openbare liefdadigheidsgestichten moeten ten behoeve der bezetting weldra ontruimd worden of zijn het reeds: het Blindenhuis, het Oud-Mannenhuis, het Jongensweesgesticht, reeds vermeld, enz. enz. De inwonenden worden elders besteed, sommigen bij familie, mits betaling door de Stad. Enkele weesjongens zijn in 't Kuldershuis gebleven.

**Virginie LOVELING** (« *In oorlogsnood* »)